

De Zaanse Agora

Peter Henk Steenhuis



'We ervaren iets pas als zinvol als we het met anderen kunnen delen. Het is essentieel dat wij de ander opmerken en dat de ander ons opmerkt. Aandacht is adem voor de geest. Als die aandacht er is, kun je je in de privésfeer ontplooien en thuis voelen. In de private sfeer kom je het beste tot je recht wanneer je menselijke waardigheid gerespecteerd wordt en je een gewaardeerde identiteit hebt. In de politieke sfeer heb je het meeste aan mondigheid en je vermogen om te luisteren, samen te vatten en te verbinden. En in de publieke sfeer word je aanvaard als je algemeen ontwikkeld en nieuwsgierig bent. Maar in alle vier sferen gaat het in de eerste plaats om vertrouwen. Vertrouwen is de vraag "mag ik er zijn?" positief kunnen beantwoorden.'

Freek de Jonge in gesprek met Peter Henk Steenhuis

Onderwijs moet voorbereiden op een wereld die er nog niet is. Hoe doe je dat? Trouw-journalist en auteur Peter Henk Steenhuis interviewde bekende Nederlanders, Zaankanters,

leraren en leerlingen van de Agorascholen. Steenhuis neemt daarbij Bildung en het zogenaamde Bildungsagoramodel als uitgangspunt. De wereld verandert razendsnel, maar het aantal sferen waarin we ons bewegen, blijft door de eeuwen heen min of meer constant. Wellicht kunnen we in de acht sferen van het model – privé, privaat, publiek, politiek, religie, sport, kunst en filosofie – aanknopingspunten vinden voor toekomstgericht onderwijs.

De samenstelling en de redactie van dit boek zijn verzorgd door Anneke Bax (Agora), Marja Bruinsma (Agora), Erno Eskens (ISVW) en Gerard van Stralen (onderwijsadviseur).

Voor een interview met de auteur: info@isvw.nl of tel. 033-4650700